

AMIGO DI CURAÇAO

Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag
Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel
fl. 2.— per kwartaal bij vooruitbetaling.

Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292
Administratie: St. Thomas-college Tel. 550
Uitgever: W. J. A. Donders.
Drukkerij van het Vicariaat.

Voor het Buitenland fl. 10.— per jaar
Afzonderlijke nummers fl. 0.10

YO PREFIERO SIEMPRE Cocomalt LEGITIMO



Millones de personas han adoptado este famoso concentrado alimenticio

Para mantenerse rebosante de salud y vigor, siga Ud. el ejemplo de tantas personas satisfechas. Adopte Ud. Cocomalt legítimo y disfrutará de energía y vitalidad. Un vaso de Cocomalt le proporciona más calorías, más hierro y mayor cantidad de elementos nutritivos que un buen bifeec o que dos huevos.

Un concentrado científico, hecho por un proceso secreto y exclusivo, Cocomalt

es recomendado por los médicos. Cada cucharada de Cocomalt contiene 134 unidades de vitamina D. Fíjese Ud. en el envase y lo verá claramente indicado —134 UNIDADES DE VITAMINA D. Puro y de mejor sabor, Cocomalt es mejor. Cocomalt es fácil de digerir y ayuda a la asimilación de otros alimentos. Exija, pues, Cocomalt legítimo y fíjese que el envase lleve la famosa marca Cocomalt.

Cocomalt

HELADO O CALIENTE—ES DELICIOSO

Geld en Sterren.

DE WERELD OP Z'N KOP.

Een van de meest opvallende tegenstellingen van het Amerikaanse filmsysteem vormen de enorme salarissen aan de ene kant en de betrekkelijk geringe beloningen aan de andere kant, die de filmsterren oversparen.

Harlow bijvoorbeeld verdiende gedurende de laatste jaren van haar leven miljoenen, recordbedragen. Zij trad niet in een film op, waarvoor ze minder dan 80.000 dollar verdiende. En toch was haar nalatenschap niet groter dan 40.000 dollar. Er zijn evenwel nog tal van andere gevallen te noemen. Lya de Putti die gedurende 10 jaar in het licht der schouwburgers stond, liet niet meer dan 100.000 dollar na! En Renée Adoré die opwerpt U zich „De Grote Parade”? — kon haar erfenamen niet meer dan 30 dollar nalaten!

Lew Cody, eertijds een van de bekendste mensen van Hollywood, moest zijn schulden te kunnen betalen als hij vullingen uit zijn kiezen laten halen. Buster Keaton, wereldbekend als „de man, die nooit lacht” moest lang door zijn vrienden met geld ondersteund worden. Zelfs werd hij enige tijd geleden van de rechtbank gedaagd, omdat hij zijn hotelrekeningen niet had kunnen betalen. In de tijd van de zwijgende film waren de filmsterren vrienden. Een andere filmster uit het zwijgende tijdperk, Prevost, nam vrijwillig afscheid van het leven omdat zij niets meer te had.

Hoe is dat nu eigenlijk mogelijk? Zeer zeker zijn er filmsterren, die door de geringe sommen, die zij verdienen, een groothedswaanzin krijgen en hun geld bij de massa's wegslijten, zonder er bij na te denken. Toch zijn deze gevallen veel zeldzamer, dan men bedenken zou. De oorzaak hiervoor moet heel ergens anders gevonden worden. Het is namelijk het filmbedrijf zelf, dat zulke enorme sommen verslindt.

De beroemde danseres en filmspeelster Ginger Rogers heeft daartoe enige tijd geleden eens een zeer eerlijke rekening opgesteld. Zij ging daarbij uit van een veronderstelling, dat een filmster bijvoorbeeld 100.000 dollar verdient. Wat ligt er nu van dit bedrag over? In de eerste plaats gaan er voor staatsbelas-

tingen 34.000 dollar af, maar ook aan de plaatselijke Californische belastingen moet 7.950 dollar geofferd worden. Verder gaat er 1 pct. van het salaris af voor de verzekering en 1 pct voor het filmfonds. 1 pct. voor de stedelijke belastingen. Tenslotte betaalt de filmaanschaap 10 pct. van de gage aan de agenten, die de filmsterren aan rollen helpen, zodat er uiteindelijk niet meer dan 45.000 dollar van de 100.000 overblijft.

En dan is daar nog de staf van de filmster, die eveneens betaald moet worden. De „business-manager” ontvangt gemiddeld 500 dollar per week, de boekhouder moet zich met slechts 80 dollar tevreden stellen, de particuliere secretaris, die de post behandelt en mee op reis gaat, ontvangt eveneens 80 dollar. En dan is er tenslotte nog de persagent, die toch ook niet minder dan 300 dollar per week krijgen kan. We zouden haast nog de kapster, de kleedster, den chauffeur en het overige personeel vergeten. Verder moet de filmster nog in een mooie villa wonen, om haar stand op te houden, terwijl ook de kleding, de auto's en de reizen geweldige bedragen verslinden. Het is na deze uitvoerige berekening zeker wel duidelijk, dat er van de 100.000 dollar per jaar niets meer overblijft. Zelfs is het zo gesteld, dat de filmsterren gedurende de eerste jaren van hun carrière gedwongen zijn, schulden te maken.

Het is voor een filmster van het grootste belang, om zo lang mogelijk de lieveling van het publiek te blijven. Minstens tien jaar zijn er voor nodig, om een behoorlijk vermogen bij elkaar te krijgen. Het best hebben het in dit opzicht nog de mannelijke karakterspelers, die niet zo snel uit de mode gaan. Ronald Colman, William Powell en Clark Gable zijn hiervoor goede voorbeelden. Zij verdienen reeds sedert jaren 5 á 8000 dollar per week en hebben minstens veertig weken per week werk. Geheel anders is het gesteld met de jeugdige minnaars, die, wanneer ze eens hun schoonheid verloren hebben, snel in het vergetensboekje raken. Laten wij hier maar even denken aan het lot van John Gilbert, eertijds de partner van Greta Garbo. Hij overleed in de grootste armoede, terwijl twee jaar tevoren zijn naam nog wereldberoemd geweest was. Zo gaat het ook met de zogenaamde

„naïeve speelster.” Vergeten zijn Mary Brian, Betty Bronsen en nog een half dozijn andere filmspeelsters.

De „grote vrouwen” van de film, zoals Joan Crawford, Greta Garbo, Katharine Hepburn, moeten minstens 12 jaar beroemd blijven, daar zij meer geld dan alle andere filmspeelsters voor kleding, sieraden en bont moeten uitgeven.

Toch zijn er genoeg filmspelers en speelsters, die een aardig sommetje geld bezitten. Mary Pickford gaat wat dat betreft vooraan. Haar vermogen wordt op een kleine 2 miljoen dollar geschat. Zij heeft dit vermogen evenwel niet alleen in het filmbedrijf verdiend, doch grotendeels verworven, omdat zij een uitstekende zakenvrouw is. Zij is president van de Mary Pickford-Maatschappij en firmante van United Artist. Als zodanig heeft zij een jaarlijks inkomen van 60.000 dollar. Een even „flink zakenman” is Harold Lloyd, die door speculaties een miljoenenvermogen verdiend heeft. Hij is dus heel wat gelukkiger geweest dan zijn collega en medekomiek Buster Keaton. Op de derde plaats komt Mae West, die ook veel geld in de juwelhandel verdiend heeft.

Een van de rijksten is zonder twijfel Shirley Temple. Er wordt wel eens beweerd, dat zij over enige jaren als filmspeelsterje afgedaan zal hebben. Indien dit zo gebeuren zal, dan is zij tegen die tijd zeker millionaire. Haar gage is zo groot, dat zij twintig maal zo veel verdient als de Engelse minister van Buitenlandse Zaken. Niet minder fortuinlijk is Sonja Henie, die binnenkort ook een plaats op het miljoenenlijstje zal kunnen krijgen. Bij haar snijdt het mes van twee kanten. Haar filmgage bedraagt per film 90.000 dollar, verder geeft zij regelmatig grote ijsvoorstellingen in de belangrijkste steden van Amerika, waarmee ze gemiddeld ook nog 180.000 dollar per jaar verdient. Zo ziet men maar weer, aldus de „Tijd”, ook in Hollywood is het niet alles goud wat blinkt. Geld verdienen is er nog niet eens zo moeilijk, maar geld sparen, dat is een andere zaak.

En het is zo prettig te horen, dat de ministers van het grootste rijk ter wereld nog maar kinderen zijn vergeleken bij Shirley, die van tijd tot tijd nog op vaders knie zit.

Als de wereld ergens op haar kop staat.....

Zelfrespect brengt mee, dat men ook anderen weet te waarderen. Men eert zichzelf door een ander de eer te geven, welke hem toekomt.

Vrijheid, die leidt tot anarchie.

EEN HERDERLIJK SCHRIJVEN VAN DEN BISCHOP VAN SALAMANCA.

Het voorspel der Spaanse tragedie.

De „Osservatore Romano” publiceerde onlangs een herderlijk schrijven van den bisschop van Salamanca waarin Z. H. Excellentie de oorzaken van deze broederstrijd onderzoekt.

De uiteenzettingen van de Spaanse bisschop over de „afdwalingen van de geest en de afgodenbeelden van het intellectualisme” zijn niet alleen voor Spanje van betekenis. Er is in onze tijd geen enkel cultuurvolk, welks sociaal samenstel niet bedreigd wordt door dezelfde verwoestende ideeën, als waarop de bisschop van Salamanca waarschuwend de aandacht vestigt.

Er bestaat een vrijheid van menselijke persoonlijkheid, die de Kerk steeds verdedigd heeft, omdat zij haar grond heeft in de door God geschapen menselijke natuur. Maar hoe is er aan dit ideaal geknoeid en welk misbruik heeft men gemaakt van dit vrijheidsbegrip. Hierop wijst o.m. de bisschop van Salamanca, wanneer hij zegt: „Het communisme is direct afkomstig van het liberalisme. De absolute vrijheid van gedachte, woord en pers! De fetichistische verering van de zogenaamde intellectuelen, ook als hun wetenschappelijk en litterair werk de zedelijkheid ondermijnt, de maatschappij vernietigt en tot anarchie leidt.

De Syllabus van Pius IX, die de revolutionaire vrijheid veroordeelde, de heldere en verlichte encyclieken van Leo XIII, als b.v. „Aeterni Patris”, waarin getoond werd, hoe de sociale en politieke kwalen haar oorzaak hebben in valse filosofische systemen, en de encyclieken „Libertas”, die de vrijheid als een buitengewoon kostbaar geschenk van de menselijke natuur erkent, maar de bandeloze vrijheid van leer en pers veroordeelt — al deze waarheden werden spitsvondigheden van een onverdraagzame geest genoemd.

Men meende, dat de gedachte geen schade kon aanrichten en dat men haar uitingen niet aan banden mocht leggen. De intellectuelen, auteurs en journalisten, moesten in ieder geval beschermd en onaantastbaar zijn, welk gebruik zij ook van hun talenten maakten, om hun ideeën te verbreiden. Dat was een perverse dwaling en een afgodendienst, die wij nu met stromen bloed betalen.”

De bisschop spreekt dan over boeken en geschriften en haalt twee gevallen aan, waarmee hij zelf te maken heeft gehad.

„In het jaar 1900 hebben wij in onze vaderstad Barcelona niet in een anoniem, maar in een met naam ondertekend artikel gewezen op de anarchistische en verwoestende leer, die in alle leerboeken gebezigd werd van de veertig scholen, die in de geest van Ferrer geleid werden. (Ferrer was een vrijdenker en anarchist, die in 1902 wegens revolutionaire strevingen werd terechtgesteld). Onze waarschuwing was tevergeefs, daar het voor de liberalen een dogma was, dat alleen daden gestraft worden. De verbreiding van alle mogelijke leerstellingen was vrij. Enkele maanden later leerden wij in de brandstichtingen en moorden van de „tragische week” de gevolgen kennen van die

door de liberale grondbeginselen beschermde leerstellingen.

In 1928 en 1929 constateerden wij tot onze verwondering, hoe onder volle „militaire dictatuur” de ene oplage na de andere verscheen van de „socialistische catechismus”. Daarin werd niet alleen de godsdienst, maar ook de staatsmacht en zelfs het leger aangevallen en belachelijk gemaakt.

Door de hoogste kerkelijke instanties in Spanje werden de leiders van de staat hierop opmerkzaam gemaakt, maar er gebeurde niets. „De vrede was immers niet gestoord!”

Maar twee jaar later waren de socialistische stemmen sterk genoeg, om een monarchie van vele eeuwen te laten vallen, en vijf jaar later werden grote gedeelten van Spanje geteisterd door de terreur ener communistische overheersing.

Het is tijd, om toe te geven, dat er zonden van denken, van leer en van de pers bestaan en dat de werkzaamheid van de intellectuelen, van den professor en van den journalist, die altijd in dienst van de cultuur en van de moraal moesten staan, in vele gevallen een waarlijk misdadige werkzaamheid is, die de staat ondermijnt, de jeugd bederft en het volk vergiftigt.

Welke vreselijke verantwoordelijkheid voor de droeve toestanden in het huidige Spanje dragen zo vele universiteitsprofessoren! En waardoor werd de ziel van een groot gedeelte van ons volk meer vergiftigd dan door antigodsdienstige en demagogische bladen?

Welke vruchten kon men verwachten van de goedkope volksuitgaven en antigodsdienstige, immorele, socialistische, communistische en anarchistische boeken en geschriften, die voor en na 1931 over geheel Spanje overspreid werden?

Van deze valse vrijheid wilde men geen afstand doen, ondanks de uitwassen en geestelijke dwalingen, die zonden zijn tegenover God en vergripen tegenover de maatschappij, die zich beschermen wil tegen revolutie en anarchie.

Het herderlijk schrijven vestigt er de aandacht op, dat 't zeer goed was, dat de minister van onderwijs, op de „Dag van het Boek”, een onderscheid maakte tussen goede en slechte boeken.

De bisschop van Salamanca besluit zijn Herderlijk Schrijven aldus:

„Veel kwaad en misschienen ook de huidige tragedie had in Spanje vermeden kunnen worden, als het katholieke geloof bij vele katholieken consequenter was beleefd, als men het Evangelie gekend en daarnaar gehandeld had, als men de Pauselijke encyclieken meer had gelezen en toegepast. Een katholiecisme, dat alleen uitdijkt is en slechts in naam bestaat, leidt tot onaangename verrassingen. Daarom moet de nationale wedergeboorte hand in hand gaan met betere beleving van een echt en diep christendom.”

Menig mens droomt van toekomstig geluk hier op aarde en verslaapt daarbij het tegenwoordige.

Alleen door een onverwoestbaar optimisme, en niets ontziende wilskracht, een geheel zich geven aan zijn werk, kan men in onze dagen nog iets groot tot stand brengen.

Goed tegen pijn, pijnlijkheden en rugpijn.

Als U een stijve hals hebt — Omega Olie. Als U arm stijf of pijnlijk is — Omega Olie. Als U last hebt van rugpijn — neem OMEGA OLIE en het wordt beter voor U 0.70.

Zo is het ook het geval met gevoelige voeten, verkoudheid op de borst en welke pijn ook in Uw lichaam — zoek Uw heil in OMEGA OLIE — vrijt er goed mee in. Zelfs reumathiek, neuritis, ischias, zenuwpijn en lende pijn wor't en verjaagd door flink inwrijven met Omega Olie.

Het is de bevoorrechte wrijf-olie van kampioen-boksers, baseball- en voetbalers en andere sportbeoefenaars in elk werelddeel. Het kost f 0.70 per flesje in elke apotheek te Curaçao en Aruba. 3

ALGEMEEN POLITIEK OVERZICHT.

De spanningen in de Europese politiek verschuiven zich telkens van Spanje naar Tsjecho Slowakije. Runciman is in dit laatste land nog aan het onderhandelen en veel perspectieven zijn er nog niet. Maar momenteel is toch de grootste aandacht weer gevestigd op Spanje, naar aanleiding van Franco's antwoord aan Engeland in zake de terugtrekking der vrijwilligers uit Spanje. Eerst heeft Franco wekelang op antwoord laten wachten en nu is er eindelijk een antwoord gekomen, dat hij in principe bereid is om op de voorstellen van Engeland in te gaan, onder voorwaarde, dat in elk geval het toekennen van oorlogsrechten aan de nationalisten moet worden gewaarborgd. Dit moet van tevoren verzekerd zijn, daar men anders moent over het gehele plan niet te kunnen spreken. Men kan namelijk niet de vrijwilligers naar huis zenden, als men niet tegelijkertijd de oorlogsrechten ziet toegekend.

Volgens deze verklaring van Franco is hij in staat om niet minder dan tienduizend vrijwilligers naar huis te zenden. Voorts meent men, dat men ook genoeg zekerheid moet hebben, dat de naar huis gezonden vrijwilligers, die aan de kant van de Spaanse republieken vechten, niet langs een zijweggetje weer in Spanje terugkomen. Daarnaast zijn de nationalisten bereid om in het republikeinse gebied twee havens als neutraal gebied te beschouwen. Zowel een in Catalonië als in het district Valencia, zodat aldaar schepen van het buitenland kunnen aankomen, voor het aanbrengen van voedsel. Voorts is Generaal Franco bereid om zich bij 't bombarderen van open steden, zoveel mogelijk te houden aan de militaire objecten. Overigens heeft Franco niet nagelaten er op te wijzen, dat het toekennen van oorlogsrechten betekent, dat men, als men daartoe de kans zal hebben, schepen, waarvan vermoed wordt, dat ze met munitie geladen zijn te bombarderen, ook al komen deze schepen uit het buitenland.

Tenslotte wijst men in het stuk nog op de thans twee jaren durende tegenrijke strijd van General Franco met de strijd van de West-Europese landen. Overigens is men bereid om alles te doen om oorlogen met andere landen te voorkomen.

Eerlijk gezegd, lijkt ons het antwoord van Franco nog zo onredelijk niet. Dat er zekere waarborgen worden gesteld, lijkt ons heel normaal, daar het tegenwoordig niet de tijd is om in politiek



DE ROEIERS VAN OXFORD AAN HET OEFENEN. Een van de beroemde Oxford teams op de Thames oefent voor de jaarlijkse boot-race.

de staatslieden maar, op hun woord te geloven.

Maar in Engeland wordt het antwoord van Franco beschouwd als een weigering van de Engelse voorstellen, waar — en dat is van nog meer belang — Italië achter zit; en aangezien het Italiaans-Engels accord afhankelijk is gesteld van de terugtrekking der Spaanse vrijwilligers, zal ook dit met het antwoord van Franco komen te vervallen, althans ad kalendas graecas worden verschoven.

Ziehier weer het zoveelste echech van de menselijke diplomatie. En zo gaat het met de non-interventie, zo met het bombardementen van open steden, zo met de oplossing van minderheden. Men luistert niet naar recht en reden, maar heeft men de macht, dan doet men wat men wil. Alleen zegt men het met wat beleefder woorden.

Intussen tracht Franco in de tijd die er voor de diverse onderhandelingen en besprekingen gemaakt moet worden, de republieken hun laatste stuk grond in Spanje te ontnemen; maar dat kan nog heel wat maanden duren. In de laatste dagen schijnt een nieuwe offensief van Franco te zijn teruggeslagen, althans zeker tot staan te zijn gebracht.

Iets nieuws valt er verder uit het republikeinse Spanje mede te delen, dat het n.l. een onderzoekpost geopend heeft tussen Barcelona en Valencia, welke plaatsen te land niet te bereiken zijn zonder de vijandelijke stellingen van Franco te passeren.

In Frankrijk heeft Daladier het aangedurfd in een politieke rede aan de Fransen voor te houden dat de indertijd gedane concessie aan uiterst links om de 40 uren werkweek in te voeren, niet langer kan gehandhaafd blijven. De economische toestand laat dit niet toe. Het gevolg hiervan is geweest dat de ministers van Arbeid en Openbare werken hun ontslag hebben genomen. Maar het is bij deze gebleven; hun plaatsen zijn reeds voorzien en daarmee heeft Frankrijk zijn honderd en zoveelste crisis gehad. Of het daarbij blijven zal? Of stakingen nu geen nieuwe of grotere crisis zullen veroorzaken?

In Duitsland wordt de politiek momenteel bezig gehouden met een bezoek van de Hongaarse Rijksbestuurder Horty, waarbij de nodige politieke kwesties zullen besproken worden. Intussen is men in Hongarije zelf bezig eens flink op te treden tegen de Nazis, waarbij er Zaterdag in Budapest een honderd zijn gearresteerd.

In Duitsland heeft men momenteel een nieuwe wet uitgevaardigd, waarbij personen die een leidende positie hadden in het vroegere Oostenrijkse kabinet in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld en met gevangenis kunnen worden gestraft en hun goederen geconfiscieerd. Dit gaat natuurlijk tegen Schuschnigg. Bij hem zullen we zien, wat we indertijd bij het beruchte Leipzigerproces hebben meegemaakt, dat deze man zal veroordeeld worden op een wet met terugwerkende kracht. Duitsland kan zich gelukwensen dat deze onrechtvaardigheid althans niet iets nieuws is in de geschiedenis van Nazidom.

In Castel Gandolfo heeft de Paus weer eens zijn veroordeling uitgesproken tegen het overdeden nationalisme.

Op de wijze waarop dit door de wereldpers gecometariseerd wordt in verband met de gesloten overeenkomst van de vorige week tussen de leider van de Katholieke actie in Italië en de leider van het Fascisme, blijkt dat deze „gematigde” veroordeling weer als iets van het politieke Katholicisme wordt beschouwd.

Voor de zoveelste maal op de zoveelste beschuldiging zullen we er weer wat over moeten zeggen. Het schijnt immers dat men ook in deze het woord van Voltaire

huldigt tegenover de Kerk: „Lieg er maar op los, er blijft altijd wat van hangen.”

Toen de bekende bisschop van Trier, ambtsaanvaardig, in bezoek bracht aan Bismarck, vroeg de „IJzeren Kanselier”, welke politiek de Kerkvorst dacht te volgen.

„Mijn enige politiek” zo antwoordde de Bisschop, „is te trachten doodzonden te verhinderen!” Dat is het klassieke antwoord, dat men aan iedereen kan geven, die de opwerping zou maken, dat de leiding der Kerk de invloed, die de godsdienst op 's mensen hart uitoefent, beschouwt als een factor van macht, zoals wij die in de gewone zin des woords verstaan. Toen de Kerkelijke Staten nog bestonden, moest de Romeinse Curie er steeds op bedacht zijn, dit rechtmatig verworven, doch veel omstreken bezit met alle geëigende middelen te handhaven. Door een verstandige diplomatie moest men zich zoveel machtige bondgenoten trachten te verzekeren, zodat bij een eventuele aanval op het klein en slecht bewapend grondgebied van de Kerkelijke Staten, de aanvallers ofwel werd afgeschrikt, ofwel dat vrijwel vaststond, dat hij verslagen zou worden. Zelfs in de meest bewogen tijdperken der Middeleeuwen heeft de Pauselijke politiek er nooit naar gestreefd, nieuwe gebieden te veroveren, of op kosten der nabuurstaten het eenmaal verworven bezit uit te breiden.

Men verliest maar al te gemakkelijk uit het oog, dat alle grote verwikkelingen tussen het Pausdom en de wereldse machten ook in die andere periode der geschiedenis, steeds betrekking hadden op geschilpunten over de grote en principiële vraagstukken van het godsdienstig en zedelijke leven. Men behoeft slechts te herinneren aan de Investituurstrijd, die tenslotte toch slechts ontbrand is, omdat de Paus niet kon tolereren, dat het door Christus ingestelde herderlijk ambt onderworpen zou worden aan de dienstbaarheid van wereldlijke machten. Als men de geschiedenis grondig bestudeert uit wetenschappelijk erkende geschiedbronnen, of uit werken van serieuze, wetenschappelijk hoogstaande historici, dan komt men tot de overtuiging, dat de politiek van het Vaticaan er steeds in de eerste plaats op gericht was om het Rijk van Christus uit te breiden en te beschermen.

Het is toch al te belachelijk, op de dag van heden, nu het Pausdom van iedere wereldlijke macht ontbloot is, nu de Kerk op haar eigen geestelijke macht is aangewezen, dat men nu voor de betrekkingen van het Vaticaan ten opzichte van de andere staten dezelfde maatstaf wil aanleggen als voor de verhouding tussen de mogendheden onderling. Dergelijke vergelijkingen moeten noodzakelijkerwijze een misleidende uitwerking hebben. De politiek van het Vaticaan staat los en vrij van ieder „Machtcomplex”. Zij ziet slechts één arbeidsveld: de verovering en verzorging van de onsterfelijke menselijke zielen, die haar op aanwijzing van Christus zelf zijn toevertrouwd. Zij kent geen vijandschap jegens mensen, of jegens groepen van mensen. Voor haar bestaat er slechts één onverbreidelijke tegenstander, zij kent slechts vijandschap tegen de dwaling, tegen de grondbeginselen en de leer, welke tegenover het Rijk van Christus vijandig staan. Deze vijandschap verschuilt zich niet in een listig diplomatiek spel of geintriage. Openlijk en vrijmoedig geven de Pausen aan de groten en machtigen dezer wereld hun mening te kennen, wanneer naar hun oordeel het uur gekomen is om in alle openbaarheid omwille van het algemeen belang hun stem te verheffen. Zij bestrijden de dwaling en trachten de dwalenden op te sporen, voor zich te winnen en terug te brengen tot de waarheid.

Voor iedereen, die slechts enigermate met open oog de wereld rondom zich heen beziet, zal het duidelijk zijn, dat zo iets niet gebeurt door middel van politieke knepen. Zij zouden tal van voorbeelden kunnen aanhalen om te bewijzen, hoe de Romeinse Curie ook over de afgedwaalden haar erbarming uittrekt. Men behoeft slechts te denken aan de grote internationale hulpacties, waarbij de Paus steeds een zeer vooraanstaande plaats innam. Daar dringend hulp nodig is, vraagt het Vaticaan niet naar godsdienstige gezindte, maar naar de hulpbehoefte. We behoeven slechts de grote hulpactie voor Rusland te vermelden, waar de Pauselijke Delegaten onder voortdurende dreigende gevaren hun liefdadige zending volbrachten.

Niemand heeft dieper ontroender woorden voor een rechtvaardige vrede gesproken dan Pius XI. Is het niet een brutale verdachtmaking, wanneer men een dergelijke edele en oprechte vriend en verdediger van de vrede in de schoenen wil schuiven, als zou hij de toch reeds zo verwarde en gespannen verhoudingen tussen de verschillende staten, moedwillig willen verstoren? Het is juist slechts de grote kracht van de Pauselijke Diplomatie geweest, dat zij in weloverwogen kalme en ontdaan van iedere driftigheid haar taak vervult. Juist deze op de voorgrond tredende eigenschappen zijn het beste bewijs, dat zij wel in deze wereld, maar toch voor het andere leven, voor de eeuwigheid werkt. Want alleen een diplomatie, die werkelijk geen andere zorg heeft als het heil der zielen, kan zich buiten al die bruisende opwindende houding, die noodzakelijkerwijze met een strijd om de aardse macht verbonden is. Juist daarom is de Vaticaanse diplomatie een machtige factor voor de vrede onder de volken, omdat zij boven die dingen staat, die het omstreken voorwerp vormen in de strijd der partijen en in de strijd van landen en volken. Die grote morele macht voor het behoud van de vrede kan niet hoog genoeg gewaardeerd worden.

UIT DE INTERNATIONALE PERS.

De kerkvervolging in Duitsland.

Een balans van het Aartsbisdom Freiburg.

De K.W.P. publiceert een gedeelte van een officieel kerkelijk document, waarin de balans opgemaakt wordt van vijf jaar kerkvervolging in het Derde Rijk.

De cijfers die in dit document gegeven worden hebben betrekking op het Aartsbisdom Freiburg, en tonen een ongunstiger beeld dan de cijfers over de Beierse diocesen, onlangs door ons weergegeven. „Voor de beoordeling en waardering van de Kerk en haar bedienaren — aldus dit stuk — zijn ook in het Aartsbisdom Freiburg de ideeën van den Rijksleider voor de Nationaal-Socialistische Wereldbeschouwing Alfred Rosenberg, in de talloze vormingscursussen en voordrachten, in de periodieke vakliteratuur en in de dagbladers steeds meer op onduidelijkzinnige wijze toonaangevend geworden. Verder is de vaderlandslievende gezindheid der katholieke zielzorgers, zowel individueel als in het algemeen, verdacht gemaakt en in twijfel getrokken.”

De vijandelijke houding tegenover de Katholieke Kerk — die nog nader wordt beschreven — in verband met een steeds sterker wordende, soms openlijk gevoerde propaganda-actie voor het uitbreiden van de Kerk, moest noodwendig tot uitdrukking komen in de cijfers betreffende het opzeggen van het lidmaatschap der Katholieke Kerk en in het geringer aantal bekeerden.

Volgens de officiële cijfers bedroeg het aantal personen die in 1931 en 1932 uittraden toen de onbelemmerde propaganda der vrijdenkers voor het uitbreiden van de Kerk vooral in kringen van Sociaal-Democraten en Communisten haar hoogtepunt bereikte, 2527 en 2750, om daarna in de volgende jaren weer terug te lopen tot 2180 en 1646. Doch in 1935 was er weer een stijging waar te nemen van het aantal personen dat uit de Kerk trad, n.l. van 1646 tot 1966 en in 1936 werd zelfs een tot dan toe nooit bereikt recordcijfers genoteerd van 2798.

Ook deze daling van het aantal bekeerlingen is aan dezelfde oorzaken te wijten. Terwijl volgens de kerkelijke statistiek in 1932 nog 763 bekeerlingen geteld werden en 214 personen terugkeerden tot de Kerk, daalden deze cijfers in 1933 respectievelijk tot 693 en 367, in 1934 resp. tot 592 en 261, in 1935 resp. tot 588 en 277, terwijl voor 1936 de volgende cijfers genoteerd staan: 459 personen bekeerden zich, terwijl 145 personen terugkeerden tot de Katholieke Kerk.

Van bijzonder belang zijn de officiële kerkelijke cijfers over het uitbreiden van de Kerk, waarvan op dit ogenblik nog slechts ter beschikking staan de statistieken over de eerste negen maanden van 1937. Over het eerste kwartaal van 1937, dus gedurende de maanden Januari, Februari en Maart, hebben in totaal 633 personen hun lidmaatschap van hun kerkgenootschap opgezegd; daaronder bevonden 28 onderwijzers, 42 partijfunctionarissen en 44 ambtenaren; van April tot Juni (in deze periode werden de z.g. zedelijkheidsprocessen gehouden) steeg dit aantal tot 841, waaronder zich bevonden 28 onderwijzers, 42 partijfunctionarissen en 115 beamten.

Gedurende het derde kwartaal van 1937, dus in de maand Juli tot September zijn 606 personen uit de Kerk getreden, waaronder 10 onderwijzers, 26 partijfunctionarissen, en 69 ambtenaren; over het vierde kwartaal bedroegen deze cijfers 1294, waaronder 30 onderwijzers, 53 partijfunctionarissen en 150 beamten. De propaganda, die in de organisaties, op de scholen en tijdens de vergaderingen, in de pers en individueel gevoerd werd, tegen het Christendom en de Kerk, was dus niet zonder succes gebleven, temeer nog daar ook tijdens het dienstverband de ambtenaren beïnvloed werden.

Een nog meer onbedriegelijk teken van de vijandige houding tegen Kerk en Christendom in de laatste tijd — zo volgt dit document — is de strijd tegen het teken der Verlossing, het Kruisbeeld, dat Rosenberg in zijn „Mythe der 20ste eeuw” zowel op de openbare straten als in de kerken door andere afbeeldingen zou willen vervangen.

Het officiële stuk somt dan een groot aantal gevallen op, waarbij kruisbeelden uit scholen en andere openbare gebouwen, zoals raadhuisen, zijn verwijderd, soms door de autoriteiten zelf, en soms door baldadig ingrijpen van heiligschenners, terwijl de kruisbeelden langs de wegen het voorwerp van talrijke heiligschennende aanslagen zijn geweest. Slechts in één geval wordt bestraffing van den schuldige gemeld.

Niemöller en Hitler

De „Church—Times” vermeldt het volgende over de gevangenschap van Dr. Niemöller:

Dr. Niemöller zit alleen in een cel in het concentratiekamp te Sachsenhausen een uur sporens van Berlijn. Hij bevindt zich daar van het begin van Maart. Hij ziet niemand. Zijn vrouw heeft onlangs toestemming gekregen hem één keer per maand enige ogenblikken te bezoeken. Hij heeft een bijbel en een gezangenboek; ook heeft men hem enige boeken uit de evangeliënbibliotheek gebracht. Pen en potlood worden hem onthouden en daarmee de mogelijkheid van schrijven. Het schijnt, dat hij gedeelten van de bijbel en sommige gezangen uit

het hoofd leert. Behalve bij het maandelijks bezoek van zijn vrouw is hem geen conversatie geoorloofd. Dagelijks wandelt hij een korte tijd in de open lucht; op een andere tijd dan de overige gevangenen. Hij mag twee brieven per maand schrijven. Voor dat doel wordt hij naar een andere cel overgebracht. Eveneens mag hij twee brieven maandelijks ontvangen. Van zijn gezin van zeven kinderen is hij geheel afgesneden; evenzo van zijn kerk. Niemand weet, hoe lang zijn gevangenschap nog zal duren.

De „Vrijheid” tekent hierbij aan: Hoe geheel anders is indertijd Hitler behandeld, nadat hij eind 1923 een poging had gedaan tot een staatsgreep, waarbij bloed is gevloeid. Ofschoon de laagste straf voor hoogverraad vijf jaren was, is Hitler na acht maanden reeds weer vrij gelaten. In die tussentijd heeft hij in de vesting van Landsberg aan de Leek zijn autobiographie „Mein Kampf” geschreven. Hij werd tijdens zijn gevangenschap op de zachtzinnigste wijze behandeld, kon tal van brieven schrijven en dagelijks zes uren in de vrije lucht doorbrengen. Zes uren per dag en zoveel brieven als hij maar wilde!

Hitler kon zijn levig boek aan Rudolf Hess dicteren, die een schrijfmachine tot zijn beschikking had. Niemöller is indertijd, na reeds voorlopige hechtenis te hebben ondergaan, na dus reeds onrecht te hebben geleden, vrijgesproken. Daarna echter heeft men hem buiten de rechterlijke macht om naar een concentratiekamp gesleept. Tegen Hitler daarentegen was een zware gevangenisstraf uitgesproken, die voor zes zeventig is kwijtgescholden.

Welk een contrast! Thans neerdrukkende hardheid, toen schier overdeden deernis.

Tot zover het sobere, maar in alle soberheid striemende requisoir van de „Vrijheid”.

Dat is dan de dank van hen, die niet alleen van naastenliefde geen begrip tonen, maar zelfs met recht geen rekening houden.

Dr. Niemöller lijdt — hij lijdt onschuldig, want de rechtbank, speciaal voor de zaak tegen den predikant samengesteld, sprak hem vrij. Zijn recht was: onmiddellijk invrijheidsstelling zonder meer. Nu lijdt hij, nu wordt hij, die onschuldig is verklaard, behandeld zoals men een boef niet zou behandelen.

En er is in Duitsland geen blad te vinden, dat ook maar iets over dit schreeuwend onrecht zou kunnen publiceren. Geen redenaar zal de kans krijgen het Duitse volk er mee bekend te maken wat er gebeurt met een geestelijke, die de belangen van zijn kerk, die hij in gevaar wist, verdedigde, en daarvoor — ondanks de onschuld-verklaring — moet lijden. Dat is het lot van een volk, dat met zijn kiesrecht zelf vermoordde.

Wij hebben medelijden met hen, die ons op zo'n onrechtelijke wijze de eerredes geven. Maar: wie zich aan een ander spiegelt... enz.

Kiezers kunnen zich maar één keer zelfmoorden.

BERICHTEN UIT BONAIRE.

Kraaksteentjes. Hoera, we hebben gewonnen. De kraaksteentjeskwestie behoort tot het verleden. Deze week is bekend gemaakt, dat voortaan niets aan de Fiscus behoefte te worden geofferd. Het heeft wel lang geduurd, doch wij zijn tevreden. Dank U Gouverneur!!

De Post. Wij hebben al zovele malen over de post geschreven, dat het vervelend dreigt te worden. Maar de post maakt het er ook naar. Wanneer wij U zeggen, dat brieven van de Bovenwinden naar Bonaire via Curaao gaan, dat gelooft U het niet. En wanneer wij U vertellen, dat brieven van Kralendijk naar Rincon (beide dorpjes liggen op Bonaire heren van de post) ook via Curaao gaan, dan gelooft U dat natuurlijk nog veel minder. En toch is het zo. Als bewijs sluiten wij bij deze Krabbels een enveloppe in die de Redacteur van de „Amigoe” in een lijstje gelieve te hangen. Daarop komen de volgende poststempels voor: Bonaire 13 Augustus, Curaao 15 Augustus en Bonaire 17 Augustus. En dat is niet de eerste maal, dat geschiedt altijd zo. De wee naar Rome gaat over Keulen en de weg van Kralendijk naar Rincon gaat over Willemstad. Het is maar een weet.

Nu we toch over de post schrijven, mogen wij even memoreren, dat twee weken geleden Bonaire gedurende 8 dagen van post verstoken bleef, t.w. van Vrijdag tot Zaterdag. Wel waren er twee barkjes aangekomen van Curaao, doch omdat nog steeds de veel gevraagde samenwerking tussen douane of loods-kantoor met het postkantoor niet bestaat, kwamen die barkjes zonder brieven hier. Wanneer wij hier zouden schrijven hoeveel geld die langzame postverbinding aan Bonaire kost, zouden wij voor leugenaars uitgemaakt worden. Zou daar nu eens geen verbetering gebracht kunnen worden? Wij vragen het U heus zeer deemoedig.

De K.L.M. Met ingang van 5 September krijgen wij een wekelijkse vliegverbinding met Curaao. Iedere Maandag komt een vliegmaatschappij van Curaao en na een paar uur gaat deze vliegmaatschappij weer terug. Een grote verbetering. Hierdoor wordt Bonaire tenminste een beetje uit zijn isolement verlost en krijgen wij tenminste luchtpostbrieven uit Nederland en andere landen op een luchtpostmanier te Bonaire.

Collecte. De collecte voor de Stichting Zuigelingen- en Moederschapzorg heeft

AANBESTEDING.

De Directeur van Openbare Werken zal op 1 September 1938 voormiddags te 10 uur te zijnen kantore te Parera in het openbaar aanbesteden, in perceelen of in massa

perceel A: het maken van een uitbreiding voor het Rustoord „Groot Kwartier” te Curaao.

perceel B: het bouwen van twee vroedvrouwwoningen met garage, en één te St. Maria (2de District) en één te Barber (3de District)

perceel C: het bouwen van twee dubbele straffcellen, één te Montagne en één te Cas Chiquito.

Bestek en teekeningen zijn vanaf heden verkrijgbaar ten Kantore van Openbare Werken te Parera tegen betaling van f. 15,- per stel. Restitutie bij ongeschonden inlevering, binnen 3 dagen na de dag van aanbesteding, f. 14,- per stel. Inlichtingen volgens bestek.

De Directeur van Openbare Werken, TEN BRINK.



VAN EEN GOEDE SPIJSVERTERING hangt de gezondheid en het geluk af.

Eens heeft men gezegd, dat de gewetenrust en de goede spijsvertering de fundamente vormen van een gelukkig leven. Het is zeker, dat niets gevaarlijker is voor een goed humeur dan een slechte spijsvertering, en in de meeste gevallen is de slechte spijsvertering de voorloper van een slechte werking van lever en nieren en bijgevolg van hardlijvigheid.

Dank aan hun afzonderlijke en gecombineerde werking op de lever, de nieren en de ingewanden, zijn de Pillen van Dr. Chase voor de lever en de nieren het snelste en meest doeltreffend middel om deze organen weer op te wekken tot hun normale activiteit.

PILLEN VAN DR. CHASE voor de lever en de nieren.

1142 S

Aankomst en Vertrek der schepen gedurende de maand Augustus 1938.

	Fransch	San Francisco	Cristobal	Havre
24	Ned.	Crijnsen	Prt. Colombia	Prt. Cabello
25	„	El Libertador	Maracaibo—Ar.	Aruba—Maracaibo
25	„	Amazona	Haiti	„
25	Duitsch	Sesostri	Prt. Colombia	Prt. Cabello
26	Ned.	Amor	Maracaibo	„
26	„	Lochavan	Londen	Cristobal.

WAAROM VALSE TANDEN GEBRUIKERS EEN MINDER AANGENAME ADEM HEBBEN.

Duizenden lijden zonder het te weten.

U kunt zelf de lucht van Uw vals gebit niet merken — maar anderen wel. De tandisten noemen deze lucht „gebit adem”. Het komt van een schuim, dat zich vergadert onder 't gebit. Dit schuim is onzichtbaar, maar het kan Uw adem zoo onaangenaam maken, dat Uw vrienden er voor terug schrikken. Het kan bacteriën ontwikkelen, die de andere tanden aansteken. Uw gezondheid en plezier bederven.

Gewone afschuiers kan ditschuim van 't gebit niet wegnemen — het kan U niet beschermen tegen „gebit adem.” Maar probeer het met Polident! Polident maakt het niet alleen schoon, maar het zuivert het gebit zonder schuur. Het neemt elk beetje schuim, onreinheid, vlekken en geur weg en maakt Uw gebit zuiver en schoon alsof het nieuw was.

Uw adem wordt frisser, Uw mond schoon — en Uw gebit duurt langer en blijft mooier. Polident is goedgekeurd door deskundigen, door Good House-keeping en tienduizenden gebruikers. Het kost maar f 0.70 in elke Apotheek op Curaao en Aruba en U kunt er lang mee doen.

Polident zuivert als een toovermiddel. Leg 't gebit of bridge in een half glas water, voeg er een weinig Polident poeder bij. Laat het 10 a 15 minuten liggen, dan is 't gereinigd..... klaar voor 't gebruik.



op Bonaire ruim f 400.— opgebracht. Een resultaat dat er wezen mag. En het mooiste is nog wel, dat ongeveer 400 personen hebben medegeholpen dit totaal te bereiken. Er waren er bij van 10-cent. Hulde aan de collectanten en collectiecs.

Het is geen oneer een vergissing in te zien, maar schande is het, een bewuste dwaling te verdedigen.

Het beste wat sommige mensen hebben is aanpassingsvermogen. Zij gelijken op sleutels, die op alle sloten passen.

Menig huwelijk wordt gesloten, waarin men, na de eerste bedwelmeling, elkan-

der leert... verdragen.

Als de jeugd wist, wat de ouderdom weet, en de ouderdom kon wat de jeugd kan, wat zou voor velen het leven; er dan geheel anders uitzien.

Al zijn uw ogen nog zo goed, Toch kunt gij in de zon niet kijken.

Zo niet een wolkje er langs komt strijken.

Denk, dat een wolkje ook temperen moet.

De glans van heil en overvloed.

Een tijdperk van strijd is nooit de ergste periode geweest in de geschiedenis van Gods Kerk. Het ergste, wat ons kan overkomen is de godsdienstige onverschilligheid.



MANTENGA LIMPIO HERMOSO SANO EL CABELLO DE LOS NIÑOS, CON



Mulsified

ACEITE DE COCO CHAMPÚ AHORA A PRECIOS REDUCIDOS.



De wolkenkrabbers van de wereldstad Franse stoomboot „Normandie“ met dvogelvucht van de reusachtige luxueuze GROTE AFMETINGEN. Een gezicht in New York op de achtergrond.

De Geschiedenis van de „Lutine“.

DE REIS EN DE RAMP.

Bij de poging door de „Karimata“ ondernomen om het goud van de „Lutine“ boven te brengen, staat de geschiedenis van het in de nacht van 9 op 10 October 1799 vergane fregat opnieuw in het middelpunt der belangstelling.

Wat was de „Lutine“? Hoe kwam zij op de Nederlandse kust? Vervoerde zij werkelijk wel zoveel goud?

Als antwoord op deze en vele andere vragen mogen hier enige korte notities volgen over Z. Ms. fregat „La Lutine“, over de reis en de ramp en de waarde der lading. Vervolgens geven wij een vluchtig overzicht van de bergingspogingen sinds de schipbreuk en tot slot een simpele beschrijving van de miljoenen, die de Karimata nog vinden kan.

Op de mistige morgen van 9 October 1799 zweegden matrozen aan het anker-spil om de enorme ankers van Z. Ms. fregat „La Lutine“ te lichten en aan boord te krijgen; over de paarden der ra's schuifelden vlug voorzichtig voeten en vaardige handen schudden vlot de vochtige zeilen uit hun stijve plooiën. Commando's daverden over de dekken en schalden door het want, flarden van scauties zwierden mee met de vlaggen van de wind, aan brassen en schoten werd gejuwd en gesjord, breed bruiste reeds het boegwater op tegen de steven: de „Lutine“ had de rede van Yarmouth verlaten en koers gezet naar Texel. Het was haar laatste reis, ontijdig en tragisch zou deze tocht eindigen in de branding boven de westergronden voor het Vliegat.

Het eerste doel der reis was Texel, waar de Engelse soldaten verlangend uitzagen naar het schip, dat hun soldij zou brengen, dan zou de „Lutine“ doorzeilen naar Hamburg, waar kooplui met onbedwingbaar ongeduld wachtten op het goud, dat hen uit de impasse zou redden, waarin de Franse woelingen hen gebracht hadden.

In deze jaren van oorlog en beroering had de Engelse handel reeds gevoelige verliezen geleden, daar de Fransen menige haven op het vasteland in hun macht hadden gekregen en er alle handel op Engeland onmogelijk maakten. Te Londen zaten de pakhuizen tot de nok toe vol met onverkochte en onverkoopbare waar. Wat van de West-Indische plantages werd aangevoerd, kon niet meer gelost worden en de afzetmogelijkheden werden steeds nog maar geringer. De suikerprijzen daalden schrikbarend, faillissementen werden onvermijdelijk, de suikerhandel jammerde om regerings-hulp.

Toch gingen de Londense kooplui niet bij de zo goed als geheel onverhandelbare balen en pakken neerzitten. Over elke haven, hoe klein of hoe ver weg ook, werd zoveel mogelijk van de Engelse overvloed Europa binnengebracht. Zo hadden zij grote belangen in Hamburg, dat in enige jaren de handel van vele door de oorlog geblokkeerde continentale havens had moeten overnemen en een voorpost van het Britse kapitaal geworden was. In 1798 hadden 2148 schepen in Hamburg hun lading gelost, maar de 232 koopvaardijders, die in September 1799 de Elbe opliepen, vonden te Hamburg eenzelfde chaos, als zij te Londen ontzeild waren. Van 10 September tot 4 October sloegen 25 grote Hamburgse firma's failliet en de andere hielden zich nog slechts wankelend staande.

Dringende verzoeken om hulp gingen naar Engeland. Een catastrofe te Hamburg moest voor Londen rampzalige gevolgen hebben. Dit wisten de Duitsers, dit beseften ook de Engelsen; de eersten eisten hulp, de laatsten konden die steun onmogelijk weigeren. De 3de October 1799 nam de Bank van Engeland het besluit de Hamburgse kooplui met 1½ miljoen pond te hulp te komen. Drie Engelse schepen zijn daarop nog

in dezelfde maand met goud naar Hamburg vertrokken. De „Lutine“ was het eerste goudschip. Zij bereikte echter haar bestemming niet.

32 stukken stonden voor de geschuipoorten gesjord; ongeveer 300 man was aan boord, veilig lag het goud geborgen onder de munitiekamer in het achterschip; tegen zeeroovers zou captain Skinner zijn kostbare lading met hand en tand verdedigen. Maar de elementen besprongen zijn schip en tegen deze zee-schuimers kon hij niet op. Allengs was de wind aangewakkerd, de „Lutine“ zeilde met grote snelheid over de Noordzee. De wind werd heviger, een storm stak op uit het Noord-Westen, zeilen werden gereefd, zeilen werden geborgen. Tegen de avond reeds was het voortgejakkerde goudschip de Hollandse kust genaderd, al gauw raakte het aan lager wal bezet en bevond het zich te dicht in de nabijheid der gevaarlijke gronden. De storm joeg het schip op de kust aan en geen zeikunst kon het er meer van afhouden. Zeilen woeien uit de luiken, flarden knalden in de storm. De mannen echter waren machteloos, in doodsangst wachtten zij op het onvermijdelijke.

Eindelijk in het duister van de nacht van 9 op 10 October 1799, liep het zwakke schip vast op een buitenbank voor het Vliegat, kilometers ver uit de kust van Vlieland en Terschelling. Schuimende golfkoppen spoelden over de dekken, met zand verzwaarde brekers rammelden het houten karkas, lange vuilgrijze grijp-armen gristen naar de masten en sleurden alles mee van de dekken: 300 man sloegen zij overboord de golven, de dood in. Onder het bulderend beuken der brullende branding brak het wrak.

Op 10 October schreef kapitein Portlack, die met de „Arrow“ op de rede van Vlieland lag, aan admiraal Mitchell, die het Engelse eskader op onze kust commandeerde, de volgende brief: „Het is met buitengewone smart, dat ik u het treurig lot moet berichten van Z. Ms. „Lutine“, welk schip op de buitenbank van het eiland Vlieland liep in de nacht van 9 dezer in een hevige storm uit het N.N.W. Ik ben zeer bevreesd, dat haar bemanning, uitgezonderd één man, die gered werd op een stuk van het wrak, omgekomen is.

„Deze man was bijna uitgeput, toen hij gevonden werd. Hij is nu tamelijk hersteld en vertelt, dat de „Lutine“ de rede van Yarmouth verliet in de morgen van de 9de dezer, bestemd naar Texel en dat zij een aanzienlijke hoeveelheid geld aan boord had. Daar de wind hevig uit het N.N.W. woei en de eb inviel, was het onmogelijk met vletten en sloepen ter hulp te gaan voor het daglicht. En toen was er niets te zien dan enige gedeelten van het wrak. Ik zal mijn best doen te redden van het wrak wat ik kan, maar te oordelen naar de toestand, waarin het ligt, vrees ik, dat slechts weinig geborgen kan worden“.

Kapitein Portlack's vrees voor het leven der opvarenden was maar al te gegrond; bij tientallen tegelijk wierpen de golven de lijken op het strand.

De 8ste November 1857 verklaarden kapitein Rotgans, J. T. Visser en nog enige mensen van Terschelling aan den consul-generaal van Engeland, dat zij zich nog herinnerden, dat op de Noord-waarder 87 lijken waren gevonden en begraven, dat 200 lijken van de „Lutine“ bemanning achter de Brandaris in een massagraf waren gelegd en dat drie officieren op Vlieland en laatste rustplaats hadden gevonden.

Eén slechts was de dodendans ontsprongen. In zijn angst had hij een wrakstuk zo stevig en zo lang kunnen vasthouden, dat hij er mee op het strand geslagen werd; een afgrijpselijke tocht een kilometer of 10 door kolkende branding. Hij was geen zeeman, maar een landrot een pennelikker, een scheepsklerk.

Hoeveel goud?

Het duurde enige dagen voor men te Londen wat van de ramp vernam. Op

15 October ging 'n gerucht van de schipbreuk door de stad en bereikte ook Lloyds. Maar pas nadat op 19 October de admiraliteit het bericht van admiraal Mitchell ontvangen had, wisten de assuradeuren zeker, dat het goud verloren was. Dan begonnen de Engelse bladen vier dagen de verliezen op te sommen. Op 19 October reeds weet de „St. James Chronicle“ te berichten dat 140.000 pond aan boord was als soldij voor de troepen op Texel, maar de „Aberdeen Journal“ van 21 October deelt mede, dat het schip vervoerde: 140.000 guinea's voor de troepen op Texel, 150.000 guinea's voor de Londense bankiersfirma Goldsmid en nog ruim 200.000 guinea's voor andere huizen, welke opgave ook gegeven wordt door de „Norwich Mercury“ van 26 October. De „Naval Chronicle“ geeft echter op, dat voor handelshuizen alleen al 600.000 pond aan boord was. Deze becijferingen lopen wel wat al te veel uit elkaar, om enig houvast te bieden.

Officiële gegevens van Lloyds zijn niet meer voorhanden, daar de brand van de Londense Beurs in 1838 ook de kantoren van Lloyds vernietigde met alle bescheiden over de lading der Lutine.

Zo moet men zich wel met gegevens uit de tweede hand behelpen. Maar onder deze opgaven en schattingen zijn er twee, welke min of meer officieel zijn. De eerste schatting is een Nederlandse en dateert van voor de beursbrand, die de bewijsstukken vernietigde. Het Koninklijk Besluit van 14 September 1821, dat de opperstrandvonder van Terschelling machtigde de redding der schatten te beproeven, spreekt van „een zeer aanzienlijk kapitaal, bestaande in zilveren en gouden muntspeciën, gezamenlijk volgens veronderstelling bedragende twintig miljoen Hollands“.

De andere opgave is die van den hoofd-agent van Lloyds te Rotterdam, den heer John Mavor Stille, welke in 1858 aan de toenmalige goudzoekers meedeelde, dat door de assuradeuren aan de verzekerde goudverschepers 900.000 pond was uitgekeerd. Daarnaast zou onverzekerde aan boord zijn geweest 160.000 pond van de bankiersfirma Goldsmid en 140.000 pond voor de Engelse soldaten op Texel, totaal dus 14,4 miljoen gulden (1 pond á f 12). Hoe de regering in Den Haag er toe kwam 5,6 meer te schatten dan later de agent van Lloyds, is nog altijd een duister punt in de „Lutine“-geschiedenis. De goudzoekers houden zich maar aan de opgave van Lloyds. Als die juist is, moeten er nog miljoenen genoeg in het zand liggen, zoveel, dat zelfs de enorme Karimata nog enorme winsten moet opleveren.

Al zullen de Engelsen den vijand geen officiële inlichtingen hebben verschaft over het goudtransport, men wist hier te lande toch, dat het „Lutine“-wrak schatten bevatte. In de beide eerste jaren na de schipbreuk, in 1800 en 1801, werden van staatswege en onder toezicht der strandvonderij ten bate van 's lands schatkist pogingen aangewend de lading te bergen. Met haken, tangen en schepnetten werd in het wrak gewroet; vaatjes werden stuk gestoten en kisten opengetrokken. Alles bijeen werden 59 goud- en 35 zilverstaven boven gebracht ter waarde van f 669.240. Spoedig verzandde het wrak zo grondig, dat alle pogingen voorlopig moesten worden gestaakt.

De banken zijn echter daar steeds aan verandering onderhevig. Bij stormweder lopen er felle stromen, die massa's zand met zich voeren om het ergens anders weer op te hopen. Zo komt het voor, dat men jaren lang de „Lutine“ niet naderen kon, daar dan te veel zand op het schip ligt opgehoopt.

In 1814 schijnt het wrak er wat gunstiger bijgelegd te hebben: de strandvonder van Terschelling slaagde erin enige roestklompen op te halen, waaruit hij wat munten kon los bikken, maar alles bijeen had hij niet meer dan f 120.— Hij genoot echter een geringe subsidie voor het zoeken naar het wrak en het plaatsen van bakens.

In 1821 verzocht deze strandvonder, Pierre Eschauzier, in vereniging met enige Terschellingers om op het wrak

naar het goud te mogen vissen. Bij K.B. van 14 Sept. 1821 verkregen zij de Koninklijke concessie op basis half om half: de helft voor de schatkist, de rest voor hun werk. Dat de regering aldus over de „Lutine“ beschikken kon, vindt zijn verklaring in het feit, dat het goudschip als vijandelijke oorlogsbodem op onze kust gestrand, volgens kriegsrecht aan ons land vervallen was.

Het gevolg dezer concessie was de oprichting van „de onderneming op het wrak van „The Lutine“, welke echter toen niets uitrichtte. Een ander gevolg was een grote activiteit van de Engelse regering, die in 1822 het wrak voor zich poogde op te eisen en naar de kanonnen, de staven en de specie wilde gaan vissen. Nota's werden over en weer gewisseld, maar in Den Haag gaf men principieel niets toe; het wrak behoorde tot Staat der Nederlanden. Ten slotte echter bood Koning Willem I de voor de schatkist gereserveerde helft aan koning George IV aan, welk geschenk deze aanvaarde om het onmiddellijk aan Lloyds over te dragen, opdat mogelijk de assuradeuren nog althans voor de helft zouden worden schadeloos gesteld. De schenking werd gedaan bij K. B. van 23 Mei 1823 „en zulks alleenlijk als een bewijs onzer vriendschappelijke gevoelens voor het rijk van Groot-Brittannië en geenszins uit overtuiging van het recht van Engeland op enig gedeelte van voormelde lading“. Intussen dekte het zand de schatten weer veilig toe.

Toen echter visserslui toevalligerwijs ontdekt hadden, dat door veranderende stromingen veel zand van het wrak was weggespoeld en de voorheen meters dikke zandlaag boven het schip nu tot hier en daar 3 voet geslonken was, volgden in de jaren 1857—59 pogingen, die niet zonder succes bleven.

Onder leiding van ir. L. J. M. Taurel toog men aan het werk. Met behulp van een speciaal daartoe ingericht vaartuig, met een duikersklok en met helmduikers slaagde hij er in 46 goud- en zilverstaven te bergen, ter gezamenlijke waarde van f 529.847. Het was echter steeds een ontzaglijk karwei: slechts bij Oostenwind, als het boven het wrak in de luwte van Terschelling zeer kalm is, en tussen eb en vloed, wanneer er voor een korte tijd nagenoeg geen stroom in het water is, konden de duikers naar beneden. Hoewel er op sommige plaatsen slechts drie voet zand lag, was het voor de duikers toch uiterst moeilijk om tussen de roestklompen wat goud en zilver machtig te worden, daar zij over geen middel beschikten om het zand diep onder water te verwijderen. De 18de October maakte duiker H. Wijker rapport, dat alles zó onder het zand zat, dat het maar beter was er voorlopig mee uit te scheiden.

De heer W. H. ter Meulen maakte in die jaren veel propaganda voor een door hem uitgedachte methode; het zandduiken. Met een krachtige waterstraal maakte hij het zand vloeibaar, waardoor een gat ontstond en de spuitpijp hoe langer hoe dieper zakte. In deze kuil, die door gestadig spuiten opengehouden werd, zou een duiker kunnen afdalen en naar de schatten zoeken.

Ofschoon de heer ter Meulen welgeslaagde proefnemingen deed, ir. Taurel voor zijn zaak wist te winnen en ook de belangstelling van Z. K. H. prins Hendrik voor zijn onderneming mocht verwerven, — deze beloofde hem het beschermheerschap te aanvaarden —, is hij toch nooit in de gelegenheid gesteld zijn methode boven het wrak van de „Lutine“ toe te passen. Wel mocht hij het nog beleven, dat zijn uitvinding algemene erkenning vond, maar het goud der „Lutine“ zou een zandduiker niet bovenbrengen.

In 1886 begonnen twee schelpenzuigers, die tevens als zandzuigers waren ingericht, „De Tijd“ en „Friesland“ aan het zand en het wrak te knabbelen. Meermalen werden verschillende gedeelten van het wrak blootgezogen en werden wrakstukken door de zuigers en de duikers boven gebracht, maar de kogels, kanonnen en ballastbroden maakten de

kosten niet goed. Ook munten kwamen mee door de zuigbuis, maar alles bij alles had men f 11.216, veel te weinig!

De „Onderneming op de Lutine“ van 1821, die nog steeds de concessie bezat en in de verschillende pogingen een hand had gehad, zegde in 1893 ondanks de geringe successen van de zandzuigers het contract met den heer ter Meulen op en ging in 1894 in zee met enige Engelse ingenieurs, die het wrak omringden met een wal van zakken zand, om daarna de kuil leeg te zuigen. 7000 zakken werden in een cirkel van 250 voet doorsnee gelegd, maar zand gezogen werd er niet, daar was het reeds te laat voor. Toen men in het voorjaar van 1895 weer wilde beginnen, bleek, dat de golven nog al wat zakken naar binnen hadden geslagen, zodat toen 750 zakken zand nodig waren om de gaten in de wal te stoppen. Nu togen de zandzuigers aan het werk, maar spoedig reeds kwamen de afgelegde zakken voor de zuigbuis te zitten en ten slotte moest men de poging opgeven, een diepe kuil te zuigen. Langs de buitenkant van de zakkenmuur hebben de zuigers toen de bodem afgetast en nog een paar munten boven gebracht, maar het loonde de moeite niet!

In Februari 1911 verscheen bij Terschelling het Engelse bergingsvaartuig „Lyons“, dat in de omgeving wat rondneusde, ook boven de „Lutine“ soms men het zuigen was, maar zonder goud in October 1913 weer verdween.

Daarna hebben nog enige Nederlandse ingenieurs in 1924 '25 getracht met grijpers, die in het zand gespoten werden een en ander machtig te worden, echter weer zonder resultaat, de grijpers gingen verloren.

Dan komen op de lijst der vruchteloze pogingen de experimenten van Beckers. De eerste toren hield het niet in de door stormwind opgejaagde branding uit; de sterkere toren, welke toen geplaatst werd, bracht het verhoopt succes evenmin. Theoretisch leek het zo eenvoudig: al zou men de kegel niet droog kunnen pompen, men zou er toch wel het zand uit kunnen zuigen, zodat dan een duiker zonder overlast van storm en stroom in de kegel kon werken. De duiker was echter niet in staat iets uit te richten in de modderige kleimassa.

Intussen hadden de concessionarissen, N. V. Stoomboot-Maatschappij „Texel“ te Texel en de N.V. Scheepvaart-Maatschappij G. Doeksen & Zonen te Terschelling met zandzuigers het middenschip opgeruimd. Maar alle pogingen van Doeksen & Dros brachten op een paar munten na weinig waardevels aan de oppervlakte.

Bij de pogingen van 1800—'01; 1857—'61; 1886—'91; 1894—'95 is officieel voor een waarde van f 1.210.063 geborgen. Daarna is zo goed als niets, althans zeer weinig boven gebracht. Dus zal de „Karimata“, wil zij het werk grondig doen, nog voor een waarde van ongeveer f 12.200.000 boven moeten brengen.

De waarde der gevonden staven bedraagt ongeveer f 1.000.000 en die der munten ongeveer f 200.000. Er was voor

minstens 140.000 pond aan munten aan boord, dus moet nog voor ongeveer f 1.480.000 aan gouden en zilveren staven boven komen. Aan goud- en zilverstaven moet nog voor ± f 11.720.000 onder het zand liggen... Sinds jaren is het wrak op de kleilaag en zakt in dieper; ongeveer 10 meter zand stak er nu op en ongeveer 6 meter water.

De munitie welke in de kruikboven de goudbergplaats was geborgen is tot grote roestklompen aangeroest met het goud door de vergane schied; huid heengezakt; onder roest en oud ligt nu het goud. Mogelijk is ook dat de kogels en de staven door de breuk in het wrak naar buiten zijn gegleden; reeds veel eerder op de klei zijn terecht gekomen.

De goud- en zilverstaven dragen een merk en een nummer. Gaat men de lijsten na der geborgen staven, dan merkt men, dat enige nummers zijn vengehaald in 1800—1801 en aansluitende nummers derzelfde serie in 1857—1858. Ook de door de „Karimata“ opgehaalde staaf droeg dit serie nummer maar het menig nummer ontbreekt...

Tot slot iets over twee souvenirs der „Lutine“, die in de kantoren van Lloyds nog altijd de herinnering levendig houden aan de ramp, die de verzekeraars zoveel gekost heeft: de klok en het rooster.

Op 17 Juli 1858 wist de duiker „Lutine“ te bemachtigen en op 17 September van hetzelfde jaar werd het rooster aan land gebracht. De 40 pond zware klok ging naar Londen, werd er in het gebouw van Lloyds opgehangen en wordt steeds geluid, wanneer een scheepsramp bekend wordt.

Ook het roer, dat op de koperen bodden nog de Franse naam „La Lutine“ droeg, ging naar Londen, waar men een tafel en twee stoelen van metaal welke ook bij Lloyds nog in gebruik zijn

Onderwijl: de 130 emmers van de onverzadigbare „Karimata“ gaan knarsend omhoog en omlaag. Straks trekken ze het oude wrak uiteen en baggeren zij schien goud en zilver als was het slag der aarde.

LA CASA HOLANDESA

Breedestr. 83, Otrab. Telefoon 302

Steeds voorradig:

Witte kool
Roode kool
Wortelen
Knolraap
Prima Aardappelen,
alle soorten

W. MAAT.

CASA HOLANDESA Otrabanda



BULGAARSE KONINKLIJKE FAMILIE. Koning Boris van Bulgarije met Koningin Johanna en hun twee kinderen, Prinses Maria Luisa en de kleine Prins Simeon.